

השועל, האחות  
וקנה האוצרות

יואב כהן



**ב**וקר אחד, השועל החמוד היה מאוד משועמם. אפילו המשחקים שהוא הכי הכי אהב לא עניינו אותו. הוא הלך לאבא ושאל אותו מה לעשות. אבא שועל אמר לו: -"אני צריך לאפות לחם כדי שיהיה לך אוכל ליום טיול מחר בגן שועלי".

שועלי צקצק והלך לחפש את אמא.

- "אמא נורא משעמם לי, אולי יש לך רעיון מה אוכל לעשות?"  
- "חמוד שלי, אני מסיימת לגלף לך קערה כדי שיהיה לך במה לאכול את הפירות שאתה כה אוהב לאסוף ולאכול בבוסתן".  
- "אוף, הם תמיד עסוקים", אמר שועלי והחליט ללכת לשאול את אחותו. כיוון שהיה אח קטן הרבה פעמים הייתה מציקה לו ומושכת בזנבו הפרוותי הגדול, אבל תמיד דאגה לו וידעה ללבו.



- "אולי לך יש רעיון מה לעשות?" שאל השועל את אחותו.  
- "אני בדיוק בדרך לפינה האהובה עלי ביער, רוצה להצטרף?". השועל הסתקרן: - "מה את עושה שם?"  
- "כל פעם משהו אחר, תלוי מה מוצאים. לפעמים יש חרקים מתחת לאבנים, לעיתים איילות קלות רגליים באות לשתות ממי הנחל הזכים, ואם הולכים בלי תוכניות בדרך כלל קורים הדברים הכי מעניינים".

- "אין לי שום תוכניות, אם היו, לא היה לי כל כך משעמם...".  
כבר במשעול שיורד אל פינת החמד ראו האחים השועלים ילדים של בני האדם. בניגוד לרוב האנשים המבוגרים הילדים היו מאוד שקטים והלכו על קצות הבהונות כך שהבחינו בהם ממש ברגע האחרון. מיד קפאו השועלים במקום ואז מיהרו להסתתר בין הסלעים עד שהמשיכו הילדים ללכת. אחר כך התקדמו השועלים לעבר הפינה הקסומה של השועלה.



כשהגיעו למחוז חפצם, השועל חדל להרגיש שעמום והרגיש שהוא הרבה יותר נינוח ושלו. הוא הביט בצמרות העצים הגבוהים, שמע את קולות הציפורים בעונת החיזור שלהם, הקשיב לרחש המים, וחש את הרוח על פניו. הוא לקח נשימה עמוקה והאט את צעדיו. פתאום מבלי להתכוון נתקל בכל מיני דברים מעניינים: הוא ראה זרעים ופירות משונים של מיני עצים מוטלים על הארץ, הוא הבחין באבנים שנצצו בקרני השמש, גם ענפי העצים שנשברו והעלים נראו לפתע מאוד מרתקים. אמר השועל לאחותו: -"אני מוצא פה כל כך הרבה דברים מעניינים, הייתי שמח לקחת אפילו משהו אחד הביתה כדי שיהיה לי מעניין גם שם". -"מגלה אוצרות נהיית?" אמרה שועלה. בוא, נכין ביחד כלי שבו תוכל לקחת את האוצר הביתה".

מצאו השניים בקרבת הנחל ענפים משונים מחולקים לפרקים, בחלקם העליון תפרחת לבנה, נהדרת ומדגדגת. -"הקנה הזה נראה עמיד והוא עבה דיו כדי להחזיק בפנים אוצר". הסכימו, וניסרו להם כמה פרקים. שזרו להם חוט מהשיח הסמוך וקשרו לקנה. אחר כך הכינו פקק מעץ גמיש שהכירה השועלה עד אשר הושלמה המלאכה. הניחו את קנה האוצרות על צווארם ואספו לתוכו את האוצר שהכי אהבו. יצאו שניהם בהרגשה טובה חזרה לביתם. מאז, אם מרגיש השועל שעמום, מיד הוא ניגש לקנה האוצרות שלו ובוחן את מה שבו, ואם גם זה משעמם לו, יוצא להשיב אותו למקומו ביער, ולוקח במקומו אחד חדש.

